



ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΜΟΣΧΑ 5-12/9 & 15-22/9 8ήμερο προσκυνηματικό πρόγραμμα

1^η Μέρα Πτήση για Μόσχα-Αγ. Πετρούπολη

Συνάντηση στο αεροδρόμιο με τον συνεργάτη του γραφείου μας, που θα σας βοηθήσει να τακτοποιήσετε τις αποσκευές σας και να πάρετε τις κάρτες επιβίβασής σας. Θα ακολουθήσει μετεπιβίβαση στη Μόσχα και ανταπόκριση για Αγ. Πετρούπολη.

Απογευματινή ή βραδινή άφιξη στην Αγ. Πετρούπολη. Συνάντηση με την τοπική ελληνόφωνη ξεναγό και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Δείπνο εντός του ξενοδοχείου και διανυκτέρευση.

2^η Μέρα: Ξεναγήση πόλης-επίσκεψη Φρουρίου Πέτρου & Παύλου (τόπος ταφής των Τσάρων)- Καθεδρικός του Αγ. Ισαάκ – Επίσκεψη στη μονή του Ιωάννη της Κρονστάνδης- Τάφος Οσίας Ξένης



Γνωριμία με την πόλη, την οποία ίδρυσε ο Μέγας Πέτρος πριν από τρεις αιώνες για να δώσει στην αυτοκρατορία του μια έξοδο στην Θάλασσα του Βορρά. Μεταξύ άλλων θα δείτε πανοραμικά το Ναυαρχείο, το Πεδίο Άρεως, τον Καλοκαιρινό Κήπο, την Πλατεία του Ανακτόρου, το νησί Βασιλιεβσκι, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το ναό της Αναστάσεως, το Θέατρο «Μαρίνσκι» (πρώην Κίροφ), τη λεωφόρο Νιέφσκυ, πλατεία του Αγ. Ισαάκ, Σενάτσκαγια και από το βέλος του νησιού Βασιλιεβσκι, από την Πανεπιστημιούπολη κ.α. Στη συνέχεια θα επισκεφθείτε το **Φρούριο των Πέτρου και Παύλου** (το πρώτο κτίσμα της πόλης χτισμένο για προστασία της περιοχής από το σουηδικό στρατό το 1703 στεγάζει τμήμα της

φρουράς, φυλακή μεγάλων πολιτικών προσώπων καθώς και τον καθεδρικό ναό των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου (τόπος ταφής των Τσάρων της ρωσικής αυτοκρατορίας).

Ακολουθεί στάση στον μεγαλύτερο ναό της πόλης (**Αγ. Ισαάκ**) και ενός από τους μεγαλύτερους του κόσμου, (που επηρέασε ως πρότυπο για την κατασκευή του Καπιτωλίου της Ουάσινγκτον), και κτιζόταν από το 1818 για σαράντα χρόνια σε σχέδια του γάλλου Αυγούστου Ντε Μονφερνάν. Αφιερωμένος ο ναός στον Άγιο Ισαάκ της Δαλματίας κατασκευάστηκε με εντολή του Τσάρου Αλέξανδρου Α'.



Στη συνέχεια θα επισκεφθείτε την ιερά μονή του Αγίου Ιωάννη της Κρονστάνδης, όπου βρίσκονται και τα ιερά λείψανα του αγίου. Ο **Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης (1829-1908)** είναι σύγχρονος άγιος, της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αποτέλεσε σημαντική θεολογική πηγή που επηρέασε τη σύγχρονη ρωσική εκκλησία, ενώ το ποιμαντικό έργο ήταν ιδιαίτερα αξιόλογο σε μια περίοδο που η ευσεβοφάνεια της ρωσικής τσαρικής εποχής, είχε σαν αποτέλεσμα την κατάπτωση και παρακμή της ρωσικής εκκλησίας. Εκοιμήθη σε ηλικία 80 ετών στην Κρονστάνδη ως ένας ιδιαίτερα δημοφιλής ιεράρχης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο & Διαν/ση.

Χρόνος ελεύθερος για έναν καφέ στο βιβλιοπωλείο Σινγκερ με την όμορφη θέα στην πόλη και τα κανάλια της ή για μία προαιρετική παρακολούθηση μπαλέτου στην ιστορική αίθουσα του Θεάτρου Μαρίνσκι (πρώην Κίροφ).

Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το **παρεκκλήσι της Οσίας Ξένης (η δια Χριστόν Σαλή)** που βρίσκεται στο νεκροταφείο Σμολένσκογιε. Η **Οσία Ξένη (Γκριγκόριεβνα)** καταγόταν από πολύ εύπορη οικογένεια της ανώτερης ρωσικής κοινωνίας της Αγ. Πετρούπολης. Σε ηλικία 26 ετών,

μετά το θάνατο του συζύγου της (συνταγματάρχης του τσαρικού στρατού και πρωτοψάλτη της βασιλικής αυλής), μοίρασε σε πτωχούς τη μεγάλη της περιουσία. Μετά από οκταετή πνευματική προετοιμασία σε ερημητήριο, έζησε την υπόλοιπη ζωή της σε μεγάλη φτώχεια και ταπείνωση, ως ασκήτρια, ακτήμων, στους δρόμους της Αγ. Πετρούπολης στο ρωσικό βορρά. Ο αυστηρός ασκητικός αγώνας και η ταπείνωσή της είλκυσαν τη Χάρη του Θεού που την προίκισε με προορατικό, διορατικό και θαυματουργικό χάρισμα. Σιγά-σιγά οι συμπολίτες της αναγνώρισαν τα σημάδια αγιότητας της, ώστε θεωρούσαν την παρουσία της ανάμεσά τους ως ευλογία για την πόλη τους και τη ζωή τους. Εκοιμήθη το 1801 σε ηλικία 71 ετών και ετάφη στο κοιμητήριο Smolensk της Αγ. Πετρούπολης. Με το τέλος της ξενάγησης, θα μεταφερθείτε στο ξενοδοχείο σας για δείπνο. Βραδινή προαιρετική παρακολούθηση μπαλέτου. Διαν/ση





3η Μέρα: Ερμιτάζ – Ναός του Ρέοντος Αίματος-Παναγία του Καζάν

Μετά το πρωινό, θα ακολουθήσει η ελληνόφωνη ξενάγηση εντός του **Ερμιτάζ** (από την γαλλική λέξη hermitage με ελληνική ρίζα ερημητήριο). Είναι το τρίτο σε μέγεθος μουσείο στον κόσμο μετά το Λούβρο στο Παρίσι και την Εθνική Πινακοθήκη στο Λονδίνο). Στις όχθες του ποταμού Νέβα, το μουσείο που αρχικά στεγάζονταν τα έξι κτίρια των Χειμερινών Ανακτόρων, αποτελείται από το Παλιό, το Μικρό, το Νέο Ερμιτάζ και το ομώνυμο θέατρο. Στα σημαντικά εκθέματα (που ξεπερνούν τα 3.000.000, περιλαμβάνονται συλλογές μεγάλων δημιουργών όπως Λεονάρντο ντα Βίντσι, Ροντέν, Πάμπλο Πικάσο, Ανρί Ματίς, Πωλ Γκαγκέν, Πωλ Σεζάν, Κλωντ Μονέ, Ρέμπραντ και άλλων, ενώ φιλοξενούνται ακόμα εκθέματα από την αρχαία Ελλάδα, την Αίγυπτο και τη Ρώμη, καθώς και μεγάλες συλλογές κοσμημάτων.



Επόμενη στάση στον ναό του Σωτήρος (**Ρέοντος αίματος**), θα σας θυμίσει την Μητρόπολη του Αγ. Βασιλείου της Μόσχας. Είναι χτισμένος μεταξύ των ετών 1883-1907, στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Αυτοκράτορας Αλέξανδρος Β' τον Μάρτιο του 1881 και ονομάστηκε ο Ναός της Αναστάσεως ή του Σωτήρος, αλλά παρέμεινε γνωστός ο ναός του ρέοντος αίματος. Διακοσμημένος περισσότερο από κάθε άλλη εκκλησία του κόσμου από 7.500 τετραγωνικά μέτρα μοναδικών ψηφιδωτών, είναι σίγουρο ότι θα σας εντυπωσιάσει. Ακόμα θα δείτε μία περίτεχνη λάρνακα από τοπάτζι και ημιπολύτιμες πέτρες, που είναι τοποθετημένη στο σημείο που

σκοτώθηκε ο Τσάρος

Φτάνοντας στο κέντρο της πόλης, θα επισκεφτείτε το **Ναό της**

Παναγίας του Καζάν, Η Παναγία του Καζάν ή αλλιώς Θεοτόκος του

Καζάν ή "Η Μαύρη Παρθένας του Καζάν" είναι μία ιερή εικόνα που κατέχει περίοπτη θέση στην Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, και όχι μόνο.

Η Παναγία του Καζάν είναι πολιούχος του Καζάν και εθεωρείτο και προστάτιδα όλης της Ρωσίας (και της Ρωσικής οικογένειας με την οποία συνήθως ευλογούν οι οικογένειες τους αρραβώνες) για αιώνες.

Η ιερή εικόνα ανακαλύφθηκε στις 8 Ιουλίου 1579 υπόγεια της πόλης του Καζάν από ένα μικρό κορίτσι (Ματρόνα). Σύμφωνα με την παράδοση,

η τοποθεσία του Ιερού Κειμήλιου αποκαλύφθηκε στο κορίτσι από την ίδια την Θεοτόκο. Στο σημείο αυτό χτίστηκε ο Ιερός Ναός της Θεοτόκου

του Καζάν όπου φυλασσόταν η εικόνα έως και το 1904 την χρονιά όπου εκλάπη και αγνοείται μέχρι και σήμερα.

Μεταφορά στο ξενοδοχείο σας για δείπνο. Βράδυ ελεύθερο για μία βόλτα στην υδάτινη πόλη. Διαν/ση



4η Μέρα: Κήποι ανακτόρων Πέτερχοφ – Θερινά ανάκτορα Πούσκιν (Μ. Αικατερίνης)



Μετά το πρωινό, θα μεταφορά σας στο ανάκτορο Πέτερχοφ, γνωστό για τους διάσημους κήπους και σιντριβάνια, επίτευγμα αρχιτεκτονικού τοπίου του διάσημου Γάλλου Λε Μπλον, που εμπιστεύθηκε ο Μεγάλος Πέτρος στα πλαίσια του εξευρωπαϊσμού της πόλης. Μερικά από τα θαυμάσια αξιοθέατα του πάρκου είναι η μεγαλοπρεπής κρήνη του Ποσειδώνα τριγυρισμένη με νύμφες, θαλάσσια άλογα & δράκοντες, όπως και η κρήνη του Σαμφών με το λιοντάρι, οι δίδυμες κρήνες της Εύας & του Αδάμ, αλλά και η κρήνη της πυραμίδας με περισσότερους από 500 πίδακες νερού. (η επίσκεψη

πραγματοποιείται εφόσον τα σιντριβάνια είναι σε λειτουργία από Άνοιξη έως και φθινόπωρο κάθε έτους)

Στην σημερινή εκδρομή στο σύμπλεγμα παλατιών και πάρκων (βάση της πόλης Πούσκιν), θα μπορείτε να

επισκεφθείτε τα πολυτελή δωμάτια των θερινών εξοχικών ανακτόρων της Αικατερίνης (Τσάρσκοε Σελό/το χωριό του Τσάρου ή αλλιώς Πούσκιν προς τιμή του μεγάλου ομώνυμου ποιητή), γνωστά για την μεγαλοπρέπεια και την υπερβολή τους (που ξεπερνούν ακόμα και τις Βερσαλλίες), αλλά και γνωστά για την κεχριμπαρένια αίθουσα.

Με το τέλος της ξενάγησης, προαιρετικά, μπορείτε να ακολουθήσετε μία όμορφη κρουαζιέρα στα κανάλια της Βενετίας του βορά και να θαυμάσετε την μοναδική ομορφιά που χαρίζει αυτή η υδάτινη πόλη! Δείπνο θα δοθεί εντός του ξενοδοχείου. Διαν/ση





5^η Μέρα: Λάβρα Αλ. Νιέφσκυ-Πτήση για Μόσχα-Ξενάγηση-Αρμπάτ-μετρο-Μονή Νοβοντέβισου



Μετά το πρωινό και έχοντας πάρει και τις αποσκευές σας, θα ακολουθήσει η επίσκεψη στην **Λάβρα του Αλέξανδρου Νιέφσκυ**, Ο Αλέξανδρος Γιαροσλάβιτς «Νιέφσκυ» (1220 - 1263 μ.Χ.) είναι μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της μεσαιωνικής Ρωσίας και άγιος της Ρωσικής Εκκλησίας. Υπήρξε ηγέτης της Δημοκρατίας του Νοβγκόροντ και κατόπιν ολόκληρης της Ρωσίας σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τον ανατολικό σλαβικό κόσμο.

Το 1240 μ. ο Αλέξανδρος κερδίζοντας την μάχη του Νέβα από τους Σουηδούς και έλαβε το προσωνύμιο Νιέφσκυ (δηλαδή του Νέβα) και έκτοτε ακολούθησε μία μακρά ιστορία αγώνων για την εδαφική ακεραιότητα της

περιοχής. Ο Αλέξανδρος Νιέφσκυ και ο αδελφός του Αντρέι έγιναν κύριοι ολόκληρης της Ρωσίας το 1248 μ.Χ. Ο Αλέξανδρος έλαβε τα δυτικά πριγκιπάτα γύρω από το Κίεβο (συν το Νοβγκόροντ που ήδη εξουσίαζε), ενώ ο Αντρέι τα ανατολικά με κέντρο το Βλαντίμιρ. Ο θάνατος βρήκε τον Αλέξανδρο σε ηλικία μόλις 43 ετών. Η Ρωσική Εκκλησία τον ανακήρυξε άγιο το 1547 μ.Χ. και ο **Μέγας Πέτρος** σε ένα σημείο της νέας πρωτεύουσας ίδρυσε τη **Λαύρα του Αλέξανδρου Νιέφσκυ** και μετέφερε εκεί τα οστά του από το Βλαντίμι. Ως σήμερα η Λαύρα είναι η σημαντικότερη μονή της πόλης, ενώ στεγάζει και το νεκροταφείο των σπουδαιότερων προσωπικοτήτων της. Το 1725 μ.Χ. η αυτοκράτειρα Αικατερίνη καθιέρωσε το παράσημο του Τάγματος του Αλέξανδρου Νιέφσκυ. Τέλος, σε δημοσκόπηση που διεξήγαγε το 2008 μ.Χ. η ρωσική κρατική τηλεόραση με συμμετοχή περίπου 50.000.000 ατόμων, ο Νιέφσκυ ψηφίστηκε ως ο σπουδαιότερος Ρώσος όλων των εποχών.

Ακολουθεί η πτήση για τη Μόσχα. Με την άφιξη στο αεροδρόμιο θα συναντηθείτε με τον τοπικό σας ξεναγό. Ξεκινάει ξενάγηση πόλης με την ομορφότερη πλατεία του κόσμου «κόκκινη» (δηλαδή όμορφη, διακοσμημένη από το Κρεμλίνο το ναό του Αγ. Βασιλείου ή αλλιώς της Αγίας Σκέπης της Παναγίας και το τεράστιο πολυκατάστημα Γκουμ. Η ξενάγηση θα συνεχιστεί με στάση στον λόφο των Σπουργιγιών με την όμορφη θέα που χαρίζει στη πόλη και το Ολυμπιακό Στάδιο (Λουζνικι), Γνωστές πλατείες, σημαντικά κτήρια (όπως αυτό της κρατικής ασφάλειας-πρώην KGP & το Μποροντινό), θέατρα όπως το Μεγάλος θέατρο (Μπαλσόι), αλλά και περιοχές όπως της Πρεσβειούπολη & Μασφίλμ (το αντίστοιχο Χόλλυγουντ), θα περάσετε κατά την διαδρομή της ξενάγησης. Η επόμενη στάση είναι στο Πάρκο της Νίκης (ή αλλιώς το λόφο των προσκυνητών), Ακολουθεί στάση στη γέφυρα του Πατριάρχη με την υπέροχη θέα στον ποταμό Μασκβά, αλλά και εντός του Κρεμλίνου. Κατά την διάρκεια της ξενάγησης θα επισκεφτούμε επίσης **το ναό του Σωτήρος** ο οποίος κατασκευάστηκε με εντολή του Αλεξάνδρου Α' για να τιμήσουν το Θεό για τη Σωτηρία της Ρωσίας στον πόλεμο του 1812 και τη νίκη των Ρώσων επί του Ναπολέοντα. Το μεσημέρι της 5ης Δεκεμβρίου 1931 επί Στάλιν καταστράφηκε για να κατασκευαστεί στη θέση του υπαίθριο αθλητικό συγκρότημα- κολυμβητήριο. Με το μάρμαρο έστρωσαν τους σταθμούς «Κροπτόκινσκαγια» και «Οχόννι ριάντ» του μετρό της Μόσχας. Στη θέση του ναού χτίστηκε μια μεγάλη πισίνα «Μασκβά». Οι παλιοί κάτοικοι της περιοχής λένε ότι ο ατμός που έβγαινε από τη πισίνα είχε το σχήμα του ναού. Ξανακτίστηκε μετά την πτώση του αθεϊσμού.

Θα ακολουθήσει η περιήγηση στον **πεζόδρομο Στάρι Αρμπάτ**, θα σας δοθεί ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε τον καφέ σας ή να περπατήσετε ανάμεσα από τους πλανόδιους μικροπωλητές & ζωγράφους του διάσημου αυτού πεζόδρομου. Στην προσυμφωνημένη ώρα με τον συνοδό σας, θα ακολουθήσει η γνωριμία με το διάσημο μετρό & τους ιστορικούς σταθμούς του, διακοσμημένους με βιτρό, μπρούτζινα αγάλματα περίτεχνα φωτιστικά. Θα συνεχίσετε με μία επίσκεψη στην **Μονή Νοβοντέβισου**, στην οποία το 1689 ο Πέτρος έκλεισε την αδελφή του Σοφία (την ίδια τύχη είχε που είχε και η πρώτη γυναίκα του Πέτρου, η Αικατερίνη Λοπούχινα, ο τάφος της οποίας βρίσκεται εκεί) Μία υπέροχη περιοχή γεμάτη όμορφους κήπους με θέα σε μία όμορφη λίμνη! Σημείο που ενέπνευσε τον Τσαϊκόφσκι και συνέθεσε τη «λίμνη των κύκνων»

Με το τέλος της ξενάγησης, θα ακολουθήσει μεταφορά στο ξενοδοχείο δείπνο και διανυκτέρευση.

6^η Μέρα: Σεργκίεβ Πασάντ (Ζαγκόρσκ)-Κρεμλίνο-Μονή της Ματρόνας



Μετά το πρωινό, θα μεταφερθείτε στο Σεργκίεβ Ποσάντ (Ζαγκόρσκ). 70 χλμ βορειοανατολικά της Μόσχας, διασχίζοντας μια ευχάριστη εσοχή και περνώντας από χωριά που θυμίζουν «Παλιά Ρωσία» με τα πλούσια διακοσμημένα ξύλινα σπίτια τους, θα φτάσετε σε μία όμορφη γραφική πόλη, αλλά και το υπέροχο μοναστήρι του 14ου αιώνα (ή αλλιώς το Βατικανό της Ορθόδοξης Ρωσίας-Αγία Λαύρα). Η περιοχή λόγω της θρησκευτικής της αξίας, αντλεί προσκυνητές από όλη την χώρα αλλά και τουρίστες από όλο τον κόσμο. Η πόλη ισχυρίζεται επίσης ότι είναι η γενέτειρα της διάσημης κούκλας Ματρύοσκα από το μεγάλο κατασκευαστικό εργοστάσιο παιχνιδιών της περιοχής. Μην ξεχάσετε λοιπόν



Γνωρίστε την Ρώσικη ορθόδοξη πίστη μέσα από παραδόσεις αιώνων

εκεί να κάνετε τις όποιες αγορές σας σε αναμνηστικά. Επιστρέφοντας στο κέντρο της πόλης, θα ξαναγηθείτε εντός του συμβόλου της Μόσχας ...το **Κρεμλίνο**. Έτσι θα δείτε το μεγάλο παλάτι του Κρεμλίνου, διοικητικά και κυβερνητικά κτίρια, τη Γερουσία, το Παλάτι των Συνεδρίων, τη πλατεία του καθεδρικού - το αρχιτεκτονικό συγκρότημα όπου άρχιζε και τελείωνε η ζωή των τσάρων. Στην συνέχεια θα επισκεφθείτε τρεις από τους πολλούς ναούς του Κρεμλίνου καθώς και το ανάκτορο του Πατριάρχη!



Ακολουθεί η μετάβαση στη **Μονή της Ματρώνας**. Μέσα στους βίους των

αγίων μας βλέπουμε ότι κανείς δεν πήρε την χάρη χωρίς να έχει σηκώσει πρώτα ένα σταυρό- αυτόν του πόνου, της ασθένειας, του μαρτυρίου. Η γερόντισσα Ματρώνα (Σνγαταγα Ματρονα Μοσκονσκαγα), σήκωσε από πολύ μικρή αυτό το σταυρό. Αόμματη και ανάπηρη έγινε σκεύος της χάριτος του Θεού. Ως δοχείον της χάριτος του Θεού γνώριζε τα σημεία των καιρών, έβλεπε με τα μάτια της ψυχής της τα βάθη της γης, της θάλασσας, γνώριζε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Όχι μόνο όταν ζούσε αλλά και μετά τον θάνατό της παρέμεινε βοηθός του πονεμένου ρώσικου λαού. Καθημερινά σχηματίζονται ουρές από πιστούς μπροστά στα άγια λείψανά της, τα οποία έχουν μεταφερθεί στη



γυναικεία Ιερά Μονή Αγίας Σκέπης στη Μόσχα, άλλοι να την ευχαριστήσουν και άλλοι να ζητήσουν τη βοήθειά της, προσφέροντάς της ένα λουλούδι όπως η ίδια το ζητούσε. Με το πέρας της επίσκεψης στη Μονή, θα ακολουθήσει μεταφορά σας στο ξενοδοχείο της Μόσχας. Δείπνο εντός του ξενοδοχείου και διαν/ση

7η Μέρα Επίσκεψη στη Μονή Όππινα

Αναχώρηση για ημερήσια εκδρομή στο **Μοναστήρι Όππινα** (απόσταση 260 χλμ, διάρκεια ταξιδιού – περίπου 3,5 ώρες) **Η Ιερά Μονή της Όππινα** βρίσκεται στην περιοχή Καλούγκα, σε κάποια απόσταση από την πόλη Κοζέλσκ, διακόσια περίπου χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, στην δεξιά όχθη του ποταμού Ζίντρα και στις παρυφές ενός πυκνού δάσους.



Το διάσημο αντρικό μοναστήρι και το μεγαλύτερο πνευματικό κέντρο της εκκλησίας της Ρωσίας, βάση της ησυχαστικής παράδοσης της από τον δέκατο έκτο αιώνα (από τους μαθητές του Όσιου Παΐσιου Βελισκόφσκυ), με μία στάση λειτουργίας του κατά την επανάσταση των Μπολσεβίκων και με αποκατάσταση-επαναλειτουργία με την περεστρόικα το 1987

Στάρετς οι ιεροί γέροντες, ιατροί της ψυχής και του σώματος. Δεν προφέρουν ποτέ μάταια λόγια στοργικά, δίνουν ένα φάρμακο, συχνά πικρό, αλλά πάντοτε αποτελεσματικό.

Κανένας δεν φεύγει από έναν στάρετς, με απελπισία, ούτε με θλίψη. Φεύγει από κοντά του παρηγορημένος, μ' ένα ακτινοβόλο και ξαναοικωμένο πρόσωπο. Δεν είναι μόνον η πνευματική σοφία που επιδρά, αλλά και η δύναμη της προσευχής τους, η δύναμη της θετικής και άμεσης αγάπης

που γίνεται αισθητή αμέσως από τον καθένα, όπως επίσης και η απεριόριστη εμπιστοσύνη που τους δίνει ο λαός. Χιλιάδες άνθρωποι στην Ρωσία ζουν με την ανάμνηση της συνομιλίας τους μ' έναν στάρετς και με τις συμβουλές που τους έδωσε. Ο στάρετς είναι μια εικόνα του Θεού. Ακόμα και μια φορά να τον δει κανείς, καταλαβαίνει ότι δεν είναι πια δυνατόν να ζήσει όπως πριν, ότι εις το εξής ολόκληρη η ύπαρξη θα εκτιμάται σε σχέση μ' αυτή την ομορφιά, μ' αυτό το φως της χάριτος.

Οι 14 Στάρετς της μονής Όππινα: Μωυσής, Αντώνιος, Λεωνίδας/Λέων, Μακάριος, Ιλαρίων, Αμβρόσιος, Ανατόλιος Α΄, Ισαάκ Α΄, Ιωσήφ, Βαρσανούφιος, Ανατόλιος ο Νέος, Νεκτάριος, Νίκων & Ισαάκ

8η ημέρα: Χρόνος ελεύθερος - Πάρκο Ιζμάιλοβο-πτήση επιστροφής

Πρωνό ελεύθερο στη Μόσχα, μέχρι τη μεταφορά σας στο αεροδρόμιο και την ενδιάμεση στάση στο πάρκο Ιζμάιλοβο (κάτι σαν το δικό μας μοναστηράκι). Εκεί μπορείτε να δείτε μία ξύλινη αναδόμηση της παλιάς Ρωσίας και μία αγορά για να κάνετε παζάρια και να αγοράσετε σουβενίρ!

Άφιξη στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.





Κόστος πακέτου

- Συνολικό κόστος κατ' άτομο σε δίκλινο = **€ 799**
- Επιβάρυνση μονοκλίνου = + 320
- Έκπτωση παιδιού έως 12 ετών σε δωμάτιο με 2 ενήλικες = -200

Περιλαμβάνονται:

- Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με την Aeroflot
- Εσωτερικές πτήσεις
- Τοπικοί ξεναγοί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας (όπου και όταν υπάρχουν δραστηριότητες)
- 4 νύχτες στην Αγ. Πετρούπολη, σε ξενοδοχείο 4* με ημιδιατροφή (Radisson Park Inn Pulkovskaya ή αντίστοιχο ημικεντρικό ξενοδοχείο)
- 3 νύχτες στη Μόσχα σε 4* ξενοδοχείο με ημιδιατροφή (Best Western Vega / ημικεντρικό)
- Μεταφορές με άνετα λεωφορεία καθ' όλη τη διάρκεια των ξεναγήσεων από & προς το αεροδρόμιο.
- Ελληνόφωνες ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Δεν Περιλαμβάνονται € 480 :

- Για φόρους αεροδρομίων-επίναυλο καυσίμων-κόστος έκδοσης βίζας-ιατροφαρμακευτική ασφάλεια-εισόδους σε μουσεία / μνημεία / αξιοθέατα

Σημειώσεις:

- Το παραπάνω πακέτο έχει υπολογιστεί για ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων και απευθύνετε κυρίως σε ενορίες που διοργανώνουν προσκυνηματικές αναχωρήσεις
- Διαθεσιμότητα και κρατήσεις μετά από ζήτηση
- Για τη βίζα είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί μία αίτηση με την υπογραφή σας, το διαβατήριό σας να είναι σε ισχύ και να μην λήγει 6 μήνες μετά το ταξίδι σας. Απαραίτητη επίσης μία έγχρωμη φωτογραφία διαστάσεων 3,5X4,5 σε λευκό φόντο. Διάρκεια παραλαβής του διαβατηρίου 6 εργάσιμες ημέρες